

DISPONIBELT Nr 1 2017



Medlemsblad för DIS-Bergslagen

Regionförening till DIS (Datorhjälp I Släktforskningen)

Verksamhetsområde Bergslagen/Mälardalen



Bjurtjärn

Storfors församling

Värmland



Text och foto av Gun Utterström, Västerås

Nybyggandet i Bjurtjärn ökade från slutet av 1500-talet. Man levde då mest av jordbruk.

Från och med 1600-talets början kom järnhanteringen att sätta stark prägel på bygden. Åsjöhyttan och Kväggeshyttan var ett par av de tidigaste bruken. Vid Lanforsen fanns en hammare för bearbetning av järnet. Järnet var en viktig råvara för Sverige. I början av denna blomstringstid bildades Bjurtjärns socken år 1630.

Den första kyrkan stod klar år 1643. Det var en liten kyrka utan torn, snarare ett kapell, som sockenmännen byggde. Ett fristående torn byggdes år 1658.

Kyrkan blev för trång. Man ville bygga ut den. Men hur? I väster stod tornet i vägen, och man kunde inte gärna rubba den östra gaveln med koret. År 1671 byggdes i alla fall kyrkan ut åt väster. Den blev då hopbyggd med tornet, blev en långkyrka med torn.

Befolkningen ökade och kyrkan måste åter utvidgas. Sidoskepp byggdes och år 1706 blev kyrkan en korskyrka. Från början var kyrkan omålad. Den blev rödfärgad första gången i slutet av 1700-talet.

Fritt ur "Bjurtjärn, kyrkan – socknen 300 år" av Linus Brodin, utgiven år 1943

Internet: www.dis-bergslagen.se
E-post: styrelsen@dis-bergslagen.se
Plusgiro: 1175499-1

Styrelse

Vakant, ordförande

Elsmarie Strömberg, sekreterare

E-post: elsmarie.stromberg@dis-bergslagen.se

Gerd Svensson, kassör

E-post: gerd.svensson@dis-bergslagen.se

Orvar Asplund, ledamot

E-post: orvar.asplund@dis-bergslagen.se

Håkan Johansson, ledamot

E-post: hakan.johansson@dis-bergslagen.se

Gun Utterström, ledamot

E-post: gun.utterstrom@dis-bergslagen.se

Jan Wallin, ledamot

E-post: jan.wallin@dis-bergslagen.se

Åke Dahlqvist, suppleant

E-post: ake.dahlqvist@dis-bergslagen.se

Brage Lundström, suppleant

E-post: brage.lundstrom@dis-bergslagen.se

Disbytombud

Örebro: Kerstin Malm

E-post: kegubi60@gmail.com

Västerås: Håkan Johansson

E-post: hakan.johansson.021@telia.com

Kartansvarig

Åke Sjödin

E-post: ake.sjodin@mailbox.swipnet.se

Utbildningsansvarig

Orvar Asplund

E-post: orvar.asplund@dis-bergslagen.se

Redaktör/Webbmaster

Elsmarie Strömberg

E-post: elsmarie.stromberg@dis-bergslagen.se

Faddrar i DIS-Bergslagen

Disgen/PC

Bengt Hammarström

Tfn: 0586-36587. E-post: b.hammarstrom@telia.com

Jan Wallin

Tfn: 019-183830. E-post: jan.wallin.orebro@telia.com

Mac

Sven Olby

Tfn: 021-20494. E-post: sven.olby@telia.com

Disgen/Linux

Peter Landgren

Tfn: 0570-53021. E-post: peter.talken@telia.com

Holger/PC

Kenneth Mörk

Tfn: 0224-77572, 073-542871.

E-post: tenchen@spray.se

Alla faddrar

Se DIS hemsida www.dis.se

Ortsombud

Västerås: Brage Lundström

E-post: brage.lundstrom@dis-bergslagen.se

Örebro: Jan Wallin

E-post: jan.wallin@dis-bergslagen.se

KAK: Åke Dahlqvist

E-post: ake.dahlqvist@dis-bergslagen.se

Värmland: Bengt Salander

E-post: bengt.salander@gmail.com

Karlskoga: Bengt Hammarström

E-post: b.hammarstrom@telia.com

Södermanland: Göran Thomasson

E-post: g.thomasson@telia.com

Sala: Gun Utterström

E-post: gun.utterstrom@dis-bergslagen.se

Fagersta: Karl-Åke Haglund

E-post: karlake.haglund.45@gmail.com

Dalarna: Vakant

Gott Nytt Släktforskningsår!

Nu är våren snart här och därmed startar återigen medlemsträffar, tematräffar och annat intressant.

Vi söker fortfarande efter en ny **ordförande** till vår förening efter att Brage Lundström slutat. Jag vill på detta sätt be dig om hjälp – antingen om du själv är intresserad eller om du känner någon som är intresserad. Vår förhoppning är att vi till årsmötet den 19 mars har ett namn att lägga fram. Hör gärna av dig!

Våra **medlemsträffar** i Västerås kommer under våren att hållas på tisdagar jämna veckor (se mer information om detta på sidan 10). Vi kommer endast att ha en **tematräff** i Västerås i vår och den kommer att äga rum i samband med vårt årsmöte.

Släktforskningens dag (som är ett arrangemang i hela Sverige) kommer i år att äga rum lördagen den 18 mars och årets tema är Sjöfolk. **Släktforskardagarna** äger rum i Halmstad 26-27 augusti och årets tema är Vägar till Västerhavet.

Vill också informera om några **intressanta länkar** på nätet:

www.domboksforskning.se (Marita Persson)

www.hhogman.se (Hans Högman)

www.raa.se/publicerat/varia2011_43.pdf (Förteckning över städer och socknar)

/Elsmarie Strömberg, redaktör



Nya medlemmar sedan föregående tidning

4621	Christer Gustavsson	LINKÖPING	55625	Margareta Eriksson	SKINNSKATTEBERG
13580	Håkan Stark	SMEDJEBACKEN	55633	Per Arne Boo	ÖREBRO
17567	Kenneth Blom	VÄSTERÅS	55648	Sven Krysen	KÖPING
53373	Anita Härenstam	GÖTEBORG	55656	Sören Johansson	HALLSBERG
55266	Hans Olsson	VÄSTERÅS	55658	Karl-Henrik Strömberg	VINTROSA
55268	Maria Karlsson	KUNGSÖR	55660	Anders Källman	ÖREBRO
55274	Petter Oskarsson	VÄSTERÅS	55667	Annbritt Larsson	KARLSKOGA
55321	Christer Löfås	GUSTAFS	55677	Hans Strömberg	KUMLA
55328	Marie Ronnegård	GLANSHAMMAR	55696	Kjell Gustafsson	KIL
55341	Kerstin Lönnebro	EDSVALLA	55708	Anita Carlsson	ASPABRUK
55346	Anita Stange Andersson	KOLSVÄ	55721	Per-Erik Söderberg	TORSHÄLLA
55349	Towa Niklasson	ASPABRUK	55723	Birgitta Zetterlund	ÖREBRO
55354	Sven Dahlström	FORSHAGA	55732	Kjell Söderberg	VÄSTERÅS
55361	Anna Nordström	VÄSTERÅS	55739	Gunnar Mattsson	SUNNE
55369	Roger Ekman	KATRINEHOLM	55741	Håkan Ågren	BORLÄNGE
55424	Stefan Attlerud	KARLSKOGA	55750	Peter Pettersson	VÄSTERÅS
55426	Else-Britt Hägerström	GRANBERGSDAL	55753	Birgitta Fransson	HALLSBERG
55448	Morten Strandberg	VÄSTERÅS	55757	Lena von Koch	LEKSAND
55472	Hans Johansson	FALUN	55779	Ulla-Britt Holmberg	SOMMEN
55478	Anders Sundqvist	HEDEMORA	55780	Birgitta Edås	SKOGÅS
55492	Leif Wadman	KOLBÄCK	55781	Margareta Troive Hallström	LEKSAND
55525	Ingvar Palm	FAGERSTA	55790	Lars Axelsson	KUMLA
55526	Nils O Eklund	KARLSKOGA	55817	Lennart Larsson	KRISTINEHAMN
55533	Gunilla Bexelius	SÄFFLE	55823	Margareta Allvar Nordkvist	NORA
55535	Birgitta Söderqvist	KOPPARBERG	55825	Inga Beskow	STRÄNGNÄS
55536	Hans-Lennart Hansson	SALA	55832	Thomas Schönberg	DALA HUSBY
55537	Knut Andersson	ARBOGA	55843	Klas Englund	KRYLBO
55539	Hans Eriksson	ÖREBRO	55847	Viveka Aspegren	KUMLA
55541	Katarina Karlsson	FLEN	55860	Anders Axheden	KRISTINEHAMN
55545	Bengt Isacson	STORA MELLÖSA	55865	Solveig Fällman Andersson	KARLSKOGA
55578	Lars Carlberg	SMEDJEBACKEN	55871	Egon Gunnarsson	VÄSTERÅS
55588	Niklas Bodin	KARLSTAD	55874	Helena Larsson	DEGERFORS
55611	Håkan Angelsten	HALLSBERG			

Charles Lindberg flög aldrig till Härkeberga

Av Gerd Svensson, Västerås

Och varför skulle han ha gjort det? Jo, för att hans farmormor Maria Olofsdotters släkt i flera generationer bott i Härkeberga. Charles Lindberg var svenskättling på sin farfars och farmors sida. Hans far föddes i Stockholm 1858 och flyttade 1859 till USA med sina föräldrar. Charles Lindberg behöver ju ingen närmare presentation. Han blev världsberömd då han 1927 var den förste pilot som ensam flög non-stop från USA till Europa. Han startade i New York och landade i Paris efter 35 timmars flygning. Han vann 20.000 dollar för bedriften.

Varför är detta av intresse för mig? Av en slump upptäckte jag att min far (gift med min mor och som adopterade mig) var släkt med Charles Lindberg. Det är genom inlägg på Google av Niklas Bodin, som också är släkt med Charles Lindberg, som jag hittade uppgifterna.

Då jag började släktforska på 1970-talet och började gå en kurs, fick man leta på filmrullar, som beställdes från Länsbiblioteket i det län där församlingen låg där man skulle söka sina förfäder. För min del var det biblioteket i Gävle, och det kunde dröja flera veckor innan filmen kom. Därför bad jag min far om att få forska på hans släkt som bott i Västmanland i flera generationer, och där filmerna fanns på Borgmästargården. Vi var också nyfikna på varifrån hans namn Thelin kom. Soldatnamn gissade vi på.

I början gick forskningen bra med hjälp av läraren Eriksson. Fadern Werner Thelin föddes i Skultuna 1875, och hans far Carl Johan föddes i Kärrobo 1850. Farfarsfar hette Carl Gustav Thelin och skulle vara född i Enköping 1816. Men här blev det stopp och jag gjorde alla fel man kan göra som nybörjare i släktforskning. Det fanns ingen Carl Gustav född i Enköping 5 juli 1816 och jag började leta i många församlingar. Jag trodde att föräldrarna hette Thelin och så snart jag hittade någon med det namnet undersökte jag om det var rätt person. Men det var det aldrig. Forskningen om Thelin låg vilande i flera år, men sedan man kunde gå in i kyrkböckerna via sin dator blev det mycket enklare att forska. Jag började med födelseboken i Enköping 1816 och där föddes den 5 juli en Carl Fredrik och fadern hette Tillin. Varken barnets namn eller faderns efternamn stämde, men det var rätt familj jag hittat. Faderns namn var Jan Ersson då han föddes i Härkeberga 1774 och hans föräldrar hette Erik Jansson och Katarina Nilsson.



Jan Ersson gifte sig med Anna Caisa Jansdotter, bonddotter från Karleby i Kungsåra, och de arrenderade en gård i Tillinge men efter några år kunde de köpa en gård i Enköping, där den tidigare ägaren hette Tillin. Jan Ersson övertog namnet och kallade sig också Tillin. Pengar till gårdsköpet lånade han troligen av sin svärmor som var änka. Jan Ersson Tillin och hans hustru fick fyra barn, men första barnet dog tidigt. Det hände en tragedi i familjen 1817. Hustrun dog och lämnade Jan ensam med tre små barn. I hustruns bouppteckning syns att de hade stort lån till svärmor, och troligen ville hon ha tillbaka sina pengar, eftersom hennes dotter var död. Jan fick gå ifrån gården och barnen skingrades. Dottern Brita växte upp hos farmodern i Härkeberga, men de båda sönerns öde efter moderns död har inte gått att få fram. Carl Gustav (Carl Fredrik) kom som sjuuttonåring till Kärrobo, där han blev dräng på Frösåkers gård, och det var här som prosten ändrade hans efternamn till Thelin.

Jan Ersson Tillins liv efter hustruns död blev bedrövligt. Han fick ta tjänst som dräng och flyttade mellan olika gårdar. Han var sjuklig för redan 1825 dog han i Vårfru kyrkas församling i Enköping, troligen hos sin syster som var bondhustru där.

Det var i sökandet efter Tillins barn som jag började forska på Jans mor Katarina Nilsson. Både i kyrkböcker och på Google. Då hittade jag släktskapet med Charles Lindberg, som var fyrmänning (kusiners barnbarn) med Werner Thelin.

Katarina Nilsson född 1755 var gift två gånger. Hon var bara 16 år gammal då hon gifte sig första gången. Hon och maken Erik Jansson fick tre barn, och det ena barnet var Jan. Katarinas man dog och hon var änka vid 23 års ålder. Hon gifte sig med Olof Persson och de hade en gård i Valgeby i Härkeberga. De fick fyra barn tillsammans, bl.a. Maria Olofsdotter som blev farmorsmor till Charles Lindberg. Maria och hennes man övertog gården i Valgeby, men de flyttade senare och då maken dog hade Maria det fattigt och flyttade mycket.

Hennes yngsta dotter Lovisa flyttade till Stockholm 15 år gammal. Hon försörjde sig som sömmerska men arbetade också som servitris. Hon bodde tillsammans med sin bror, och båda tog namnet Carlén. Kanske var det genom sitt arbete som servitris hon blev bekant med Ola Månsson från Skåne. Han var riksdagsman och var därför mycket i Stockholm, men han var nästan 30 år äldre än Lovisa, gift och fått 10 barn med sin fru. Men de hade en kärleksaffär och Lovisa födde deras gemensamma son August 1858. Ola var chef för låneavdelningen på en bank i Malmö, och blev anklagad och dömd för oegentligheter, men i stället för att ta sitt straff, rymde Ola och Lovisa med sonen till Amerika och bosatte sig i Minnesota. Deras nya liv var nog ingen dans på rosor. Ola arbetade på någon form av sågverk och miste ena armen. Det finns flera berättelser att läsa på Internet om familjen, bl.a. skulle Ola försörja sig på att sälja sprit till indianerna i grannskapet. Om detta är sant eller inte är inget jag kan svara på. Ola och Lovisa fick fler barn och gifte sig, sedan Olofs fru i Sverige avlidit. Det framhålls att Ola bytte namn till Lindberg då han rymde, men redan i Sverige finns det noteringar om att han kallade sig Lindberg. Även hans svenska barn kallade sig Lindberg.

I Sverige var Ola politiker, och också i Amerika hade han förtroendeuppdrag. Men det var sonen Charles August Lindberg, född i Stockholm som blev en ledande kongressman i Washington. Den mest kända i släkten Lindberg blev Charles Augusts son Charles, då han flög sitt plan över Atlanten.

Någon kontakt med släkten i Härkeberga togs aldrig, men Charles Lindberg hälsade på hos släkten i Skåne och blev vänligt mottagen. Farfadern var väl förlåten efter så många år för det han gjorde mot sina barn och fru.

Världen är bra liten säger man ibland och det gjorde också jag då jag upptäckte den här spännande historien. I Skultuna satt Werner Thelin 1927 och läste säkert om Charles Lindbergs lyckade flygning över Atlanten. Att han var fyrmänning med piloten hade han nog ingen aning om.

Engagera dig som fadder i DIS!

Av Torgny Larsson, fadderkoordinator i Dis

Ställ upp och hjälp andra medlemmar med de frågor de har om Disgen. Efterhand som tiden går faller erfarna faddrar ifrån och vi behöver ersätta dem med nya.

Som fadder kommer du att ingå i ett nätverk av 60 faddrar, varav närmare 40 är Disgen-faddrar. Du kommer att lära dig själv mycket om hur Disgen fungerar genom de frågor du får, genom nätverket samt på de årliga funktionärsträffarna. Går bra att kombinera med andra funktioner inom Dis, t.ex. om du är utbildare. Genom kontakterna med medlemmarna har du också möjlighet att bidra i vidareutvecklingen av Disgen. Läs även i Diskulogen nr 113 sidan 11.

Så om du är lite tekniskt intresserad och vill hjälpa andra i föreningen och själv lära mera samtidigt, anmäl dig till någon i regionen eller direkt till

t.larsson@tele2.se

DIS medlemservice

Alla Dis-medlemmar, oberoende av regionföreningstillhörighet, har samma tillgång till individuell medlemservice från Dis kansli, Dis-faddrar, Disbytbud, Disposombud och andra gemensamma funktioner.

Adressändring

Adressändring anmäls via www.dis.se > Kontakt > Självservice, eller till Dis kansli.

DIS Webbshop



Här finns mycket att köpa, bl.a. kursboken om nya Disgen som Gun Utterström och Göran Thomasson skrivit.

Att hålla reda på sina direkta anor i Disgen

Av Jan Wallin, Örebro, DIS-fadder



Under mina kontakter med släktforskare, både som fadder och utbildare, har jag noterat att många har tyckt det är viktigt att kunna se sina direkta anor i familjeöversikter.

Ett vanligt sätt är att ange efternamn med versaler för att visa att personen är en direkt ana.

Jag tycker att en sådan kodifiering av ett namn bryter mot en sund regel för databashantering: att inte ha flera kodifieringar i ett och samma datafält, i detta fall *Efternamn*. Vid utskrifter ser det underligt ut att ha bokstäver med olika skiftlägen. Hur ska läsaren förstå vad eller vem det är som versalerna syftar på. Delar man med sig av en släktgren till en annan person så blir förvirringen stor. Vill man senare ändra till den vanliga formen för att skriva namn så blir det arbetsmässigt tungt eftersom det inte finns textbehandling för automatisk ändring.

Min rekommendation är att skriva namn enligt gängse regler vid inmatning i släktforskarprogram.

För att hålla reda på sina direkta anor så finns det flera metoder om man använder programmet **Disgen**.

1. Använd ett temporärt skapat anträd för att få en markering i familjeöversikterna.

Om du vill visa dina egna direkta anor så väljer du dig själv som centumperson och skapar ett anträd med obegränsat antal generationer. När du navigerar runt med familjeöversikten så ser du dina direkta anor markerade med små röda fyrkanter i personrutorna. Stänger du anträdet försvinner rödmarkeringarna. Det är då möjligt att välja en annan centumperson och göra samma analyser för denne. Det går att ändra från rött till någon annan färg eller ändra form med *Verktyg*, *Inställningar*, *Utseende*. Denna metod fungerar med Disgen 8 och Disgen 2016.

2. Använd en speciell flagga för att markera direkta anor i familjeöversikterna.

Först skapar du en ny flagga. Välj *Redigera*, *Flaggor*, tryck *Välj till*, ge flaggan ett namn t ex *Mina direkta anor* (eller byt "Mina" mot ditt namn), välj sedan en färg t ex lila. Sedan bockar du för *Familjeövs*. (se bild med två flaggor skapade).

Namn	Färg	Familjeövs	Standard
Anknytning till Algutsboda	Grön	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hildas direkta anor	Lila	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nästa moment är att visa dig själv som centumperson och skapa ett anträd med obegränsat antal generationer. Klicka högermus och välj *Skapa söklista* med personer i tavlan. Markera alla personerna i söklistan med *Ctrl A*. Högerklicka i söklistan och välj *Lägg till flaggor* för markerade personer, markera den nyss skapade flaggan "Mina direkta anor" och för över den till högra spalten och tryck *OK*. Stäng anträdet och söklistan och öppna familjeöversikten. Då syns alla dina direkta anor med lilafärgade rektanglar till höger i personrutorna. Denna markering finns med när du startar om Disgen och markeringarna är kvar tills du bestämmer att ta bort flaggan. Denna metod är ny i Disgen 2016.

Lär dig mer om Disgen

Läs det digitala temanumret av *Diskulogen* som finns att ladda ner från Dis webbplats.

www.dis.se/diskulogen-tema-Disgen2016



Släktnamnet Ginman

Av Orvar Asplund, Västerås

(Eric i texten nedan är min mf.fff)

Släktnamnet Ginman nämns första gången i mantalslängden för Kimito socken år 1769, vilken alltså gäller för 1768 års räkenskaper. Det var då skutskepparen Johan Ginman i Genböle (Ginböle) som bar namnet. Han flyttade senare till Rosendal. Hans yngre bror Eric använde namnet Ginman första gången 27 mars 1769 då han gifte sig med bondedottern Anna Andersdotter från Stusnäs. Den yngste brodern, jachtbåtsmannen Daniel hette ännu Daniel Johansson då han gifte sig i januari 1768, men kallades Daniel Ginman vid dottern Catharinas födsel 12 november 1769. De äldre bröderna blev också fäder samma år; Johan Ginman blev far till Henric 21 oktober 1769 och Eric Ginman blev far till Johan 11 juli 1769. Då bar de också släktnamnet Ginman, men Johan var först.

Det är ganska märkligt att alla tre bröderna ville använda samma tillnamn. På den tiden var det helt vanligt att tre syskon tog tre olika tillnamn. Dessutom var de här bröderna alla tre skeppare och alla deras barn, syskonbarn och syskonbarnbarn som i fortsättningen antog namnet jobbade inom sjöfarten. Detta får en att tro att namnet hade någon alldeles speciell anknytning till skepparyrket.

Men hur namnet Ginman egentligen kom till är fortfarande ett mysterium. Gissningar finns det gott om och det går t.o.m. några skrönor om namnets ursprung i släkten. Dessa skrönor bidrar till mystiken kring namnet. En speciell berättelse om namnet Ginmans ursprung berättades av faster Hilma för Eric Ginman och Eric har berättat den vidare ungefär så här:

”Det var orostider och konungens flotta låg utanför Dalsbruk. Fienden var i antågande och närmade sig snabbt, läget blev hotande. Konungen måste hitta en bra utväg. En rådig man från orten som kände vattnen som sin egen bakficka, kunde då visa konungens skepp en genväg mellan holmarna för att kunna överraska fienden bakifrån. Allt gick enligt planerna och konungen blev mäkta imponerad över mannens rådighet. Han kallade mannen till sig och gav honom ett nytt namn till tack. Han skulle heta Ginman för den kluriga genvägens skull. Och det blev den första ginmannen.”

Imponerande, javisst. Men, jag har svårt att få händelsen att passa in i historien, inget passande krig på

gång just då. Namnet Ginman figurerar första gången i kyrkböckerna ca 1760. Just då var det för omväxling synnerligen fredliga tider. Lilla Ofreden var tryggt förbi redan efter år 1743 och följande krig, konung Gustav III:s krig mot Ryssland 1788-90, var ännu långt ifrån påtänkt vilket gör att historien faller på sin egen omöjlighet ... kanske....

Efter att ha hört historien om ”ginan” som Åke Ginman sommaren 1999 berättade för mig var jag helt övertygad att den historien kan stämma bra. Men man vet ju inte.

”Då ett skepp var färdigbyggt och skulle sjösättas användes block och taljor för ändamålet. Vid båtens akter fanns en extra stor talja kallad ”gina” från vilken en grov tross löpte. Trossens ända kallades för ”gintampen” och mannen som vid skeppets sjösättning hade som uppgift att hålla gintampen var förstås ginmannen”. Därav namnet...

En möjlighet är att det bara är bynamnet Genböle (Genböhle, Gindböle) som har stått som förebild. Namnet Ginman skrevs nämligen i kyrkböckerna också som Genman och Gienman. Och det var i Genböle det förekom första gången, buret av skutskepparen Johan Johansson Ginman, den äldste av smeden Johan Johanssons söner. Trevlig men tråkig teori.

(Från ”Ginmanstrappan” av Pargas Släktforskare, författare Margareta Ginman)

GINA

Ett blockverktyg, bestående av två högst 2-skiviga block, kallas talja; innehåller ettdera el. bägge blocken mer än två skivor, föredrogs benämningen gina (Nordisk familjebok)



Genböle, Dragsfjärd Åboland, numera Kimitoön (ligger i Egentliga Finland)

Båttrafiken i Värmland

Av Bengt Salander, Värmland



Min morfar, Karl August Andersson, var båtförare på sjösystemet som går från Karlskoga via Storfors till Filipstad. Detta system omfattar sjöarna Alkvettern, Frövettern, Ulvettern, Öjevettern, Storlungen och Daglösen. Dessutom finns slussarna Lunedet, Bjurbäcken och Aphyttan som förbinder detta sjösystem.

Han körde då några båtar som bl.a. heter Lundsberg och Frithiof. Det var passagerartrafik där han var båtförare under ett antal år.

Men det förekom även godstrafik och timmerflottning.

Båttrafiken drevs av Uddeholmsbolaget fram till 1928, då Statens Järnvägar SJ tog över trafiken på sjöarna.

Jag håller på och letar efter mer material om detta. Enligt Arkivcentrum i Karlstad så kan detta finnas arkiverat i Uppsala.

Vidare finns två arkiv i Storfors. Ett som Bjurtjärns Hembygdsförening har och ett annat som ett företag har arkiverat hos sig. Jag har kontakt med båda så där har jag förhoppning om att jag kan hitta något.

Men i dag har jag väldigt lite information förutom bilderna och kort om min morfar.

Skulle gärna vilja få till en mer omfattande berättelse om denna båttrafik och är lite undrande över varför inte fler släktforskare har skrivit om detta.

Efterlysning!

**Vet du något om båttrafiken mellan Karlskoga och Filipstad så kontakta gärna Bengt Salander .
e-post: bengt.salander@gmail.com**

Medlemsstatistik

2016-12-31

Centralort	Medl DIS-Bergslagen	Medl enbart DIS	DIS-Bergslagens andel	DIS-Bergslagen ändr ¹⁾
Västerås	388	109	78,1%	-6
Örebro ²⁾	276	274	50,2%	-2
Dalarnas län	195	221	46,9%	-1
Värmlands län	132	328	28,7%	-2
KAK	125	44	74,0%	+0
Eskestuna	112	200	35,9%	-5
Karlskoga	63	98	39,1%	+0
Uppsala	48	0		+0
Sala	38	24	61,3%	+0
Fagersta	29	10	74,4%	+0
Enköping	26	0		+0
Katrineholm	15	0		-1
Övr regioner	126	0		+1
Utlandet	3	0		+0
Okänd adress	0	0		
Summa	1 576	1 308	54,6%	-16
Medlemstotal	2 884			

Familjemedlemmar i DIS-Bergslagen				
	30	10	75,0%	+1

¹⁾ sedan nov 2016

²⁾ Örebro omfattar hela Örebro län utom Karlskoga



Båten Frithiof byggdes i Kristianstad 1905 och slutade sina sista dagar i mitten av 1920-talet i Kristinehamn.

Källa: Tidskriften Länspumpen nr 135

Datumberäkning i Windows 10

Av Gun Utterström, Västerås



Ett smidigt sätt att beräkna en persons levnadsålder med hjälp av kalkylatorn i Windows 10.

Öppna **Kalkylatorn** och klicka på menyknappen uppe till vänster.



Välj **Datumberäkning**.

Klicka på kalenderbladet under **Från** för att välja datum.

Dagens datum visas på kalenderbladet. Klicka på året. Då visas året överst med månaderna under. Klicka på året en gång till så visas bara årtal. Navigera med ner- och upp-pilarna för att hitta rätt år. Välj år, välj sedan månad och dag.

Skillnaden mellan valt datum och dagens datum visas.

Vill du ha ett annat stoppdatum än dagens, väljer du det på samma sätt under **Till**. Då får du den sökta skillnaden mellan t.ex. födelse och död.



Exercisplatsen Salbohed

Av Gun Utterström, Västerås

Salbohed var under 225 år, 1681–1906, exercisplats för Västmanlands regemente.

På Salbohed exercerades som mest åtta kompanier med totalt omkring 1 200 man.

Under 1700-talet fanns en av vårt lands största musikkårer vid Salbohed.

Regementet blev kvar på Salbohed till 1906, då det flyttade till nya kaserner i Västerås. Idag återstår ett par gamla byggnader och en minnessten.

Texten på minnesstenen lyder:

**N 18 KUNGL VÄSTMANLANDS REGEMENTES
MÖTESPLATS
SALBOHED
UNDER ÅREN
1681 – 1906**

**STENEN RESTES AV REGEMENTET
ÅR 1905 DÅ ÖVERSTE VOGEL VAR
DESS CHEF**



Medlemsträffar

DIS-Bergslagen i Västerås

Vi finns i ABFs lokaler i Culturen (**tisdagar jämna veckor**).

Följande datum är aktuella:

10 januari

24 januari

7 februari

21 februari

7 mars

20 mars (OBS! detta är en måndag)

4 april

18 april

Tiden är som vanligt mellan kl. 17.00 och kl. 20.00. Senaste ankomst är kl. 19.00.

Vi har ett antal datorer med olika abonnemang samt diverse släktforskningskivor. Ta gärna med egen dator om du vill ha hjälp med eget material.

Tematräffar

Vårens enda tematräff i Västerås äger rum i samband med årsmötet den 19 mars 2017 kl. 15.00.

Vi kommer dock att meddela via hemsidan och e-post om det blir någon mer träff.

På övriga orter inom vårt område kommer information att finnas på hemsidan.



Kursavslutning i Örebro



Den 7 december avslutades den andra kursen i Disgen 2016 i Örebro. Nio aktiva deltagare fick motta sina diplom som avancerade Disgenanvändare.

På bilden syns från vänster: Inga-Lill Rodenfelt, Håkan Sundin, Elisabeth Helldén, Birgitta Restadh, Birgitta Zetterlund och Bengt Nilsson.

Monica Bengtsson, Lars-Gunnar Dahl och Bengt Isacson saknas på bilden.

DIS-Bergslagens årsmöte

Söndagen den 19 mars 2017 kl. 15.00

Plats: Culturen, Sintervägen 6, Västerås

Enligt § 6 i föreningens stadgar ska vid årsmöte följande punkter behandlas:

- 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 2 Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
- 3 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
- 4 Fastställande av föredragningslista
- 5 Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning
- 6 Revisorernas berättelse
- 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 9 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter
- 10 Val av ordförande
- 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 12 Övriga val som styrelsen föreslår
- 13 Fråga om valberedning
- 14 Framställningar från styrelsen och behandling av motioner från medlemmarna
- 15 Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
- 16 Övriga frågor att bereda av styrelsen

Stadgar och verksamhetsberättelse kommer att finnas på vår hemsida.

Efter mötet kommer Håkan Johansson att berätta om nya Disbyt.

Vägbeskrivning för den som kommer med bil

Åk in mot centrum från E18, exempelvis från Emausmotet och Kopparbergsvägen fram till Cityringen. Utmed Cityringen i den östra delen (Östra Ringvägen) ligger Culturen.

Utanför finns pakeringsplatser med parkeringsautomater.

Emausmotet
Culturen, Sintervägen



Avsändare: DIS-Bergslagen
c/o Elsmarie Strömberg
Patentgatan 15, lgh 1103
722 26 Västerås

Osorterad
Brevsändning



Här är några bilder från våra medlemsträffar i Västerås under hösten.

